

Roseniuslitteratur – och dess betydelse



Pietisten i serieformat nr 2 distr. BV-förlag



Korta dagbetraktelser på spanska tryckt i Argentina av Luthersk Litteratur-Mission



Dagbetraktelsen (spanska) tryckt i Bolivia av Sådannen Norsk Luthersk Lekmannamisjon



Korta dagbetraktelser (spanska) tryckt i Bolivia av Editorial Sembra (slutsåld)

Vittnesbörd från Carmen Rosado:

Jag är gift med två barn, utbildad jurist, bosatt i Sucre, Bolivias huvdstad. Jag växte upp i ett kristet hem som fjärde flicka med åtta äldre bröder. Redan som åtta-åring tog jag emot Jesus, men det skulle gå många år innan jag fick inblick i evangeliet. En tomhet fanns i mitt inre, jag var rädd för döden, för jag trodde inte jag var en sann kristen. Gud var rättfärdig och jag såg bara min synd och mina felsteg och brister.

Men en dag fick jag tag i en liten andaktsbok av Carl Olof Rosenius (Korta dagbetraktelsen) som hade översatts till spanska av den svenske missionären i Argentina Gunnar Lodin. Först tyckte jag det var en märklig bok och jag förstod den inte. Men jag läste varje dag, det var något som tilltalade mig med dessa ”fina” andakter. Så småningom fyllde läsningen mig med en oförklarlig glädje. Boken innehöll sanningar som jag aldrig hört förut, tvärtemot vad jag lärt mig tidigare. Jag hade svårt att förklara detta för andra och jag började be om fler böcker så att mina vänner kunde få läsa själva.

Jag fick kontakt med Norsk Luthers Lekmannamisjon som startade ett litteraturarbete - Sådannen. De första boken de tryckte var en större andaktsbok av Rosenius (den stora Dagbetraktelsen på spanska). Den blev för mig svaret på mina böner. Jag kan inte starkt nog uttrycka hur glad jag blev. Jag tackar Gud som sände människor från Sverige och Norge för att sprida dessa böcker och offra medel för att finansiera tryckningen. Jag läser boken varje dag och har nu äntligen fått se in i evangeliet.

Nyheten om att Jesus har gjort allt för mig, har fyllt mitt hjärta med tacksamhet och stor glädje. Tidigare var jag mer fokuserad på vad jag skulle göra, men nu ser jag att jag har allt i Honom. Ingenting kan ta denna-glädje ifrån mig- den är oföränderlig. Den står fast och säker, för den bygger på vad Jesus gjort och inte på vad jag kan prestera. Frälsningen är säker – och evig – för Jesus är den säkra klippan! Gång på gång måste jag ta fram den här boken och läsa om och om igen. Tänk Jesus har sonat och betalat för alla mina synder!

(tidigare publicerat i Brevet, Luthersk Litteratur-Mission)

Rosenius skrifter har fortfarande ett stort inflytande i olika delar av världen. Människor får upp ögonen för evangeliet om Kristi försoning.

De spanska dagbetraktelserna finns att beställa på Luthersk Litteratur Missions hemsida www.llm.nu.