



Medlemsbrev 15/2022-10-19

Kära Roseniusvän!

Det har gått många månader sedan förra medlemshälsningen, men det betyder inte att ingenting har hänt. Den största enskilda händelsen är att den första volymen i sällskapets skriftserie har utkommit. Boken heter *Min nåd är dig nog: influenser av den rosenianska väckelsen*. Författare/redaktör till boken är sällskapets sekreterare Jens Lunnergård, och det har blivit en vacker volym, väl värd att äga och läsa. Boken kan beställas antingen via sällskapets hemsida (co-rosenius.se) eller från BV-Förlag (bvforlag.se).

En annan bokhändelse är att det fjärde bandet i serien med Rosenius predikoutkast nu är under tryckning. Därmed är serien *Guds barns trygghet* fullbordad. Liksom tidigare volymer i serien är Rosenius utkast kompletterade med moderna predikningar, denna gång av bland andra Carl Axel Aurelius, Anders Arborelius, Daniel Alm och Martin Helgesson.

Planeringen för sällskapets årsmöte pågår för fullt. Det kommer nästa år (2023) att äga rum den 13 februari i Uppsala i anslutning till de så kallade Roseniusföreläsningarna som Johannelunds teologiska högskola inbjuder till. Dessa föreläsningar hålls varje år i februari och har olika temata. Nästa års föreläsningar erbjuder ett "smörgåsbord" med kortare föredrag som på olika sätt speglar forskning vid högskolan. Kallelse till årsmötet kommer att sändas ut separat senare.

Så vill jag också till sist än en gång påminna om sällskapets hemsida som hela tiden uppdateras med nytt material. Där finns mycket att hämta.

LarsOlov Eriksson
Ordförande för Carl Olof Roseniussällskapet