

– Bokanmälan –

Min nåd är dig nog

I tider av mörker, förfall och Guds rikes "födslovåndor" behöver vi framför allt vända blick och uppmärksamhet till Jesus, vår Frälsare, Herre och Kung. Han som aldrig förändras, alltid behåller kors- och uppståndelsegern över djävulen, världen och våra synder och aldrig lämnar tillbaka "all makt i himlen och på jorden". Brudgummen som vill bo med sin befriande tröst i våra hjärtan under livets alla förhållanden. Kolosserbrevet 1 är ett av bibelkapitlen Guds barn särskilt behöver påminnas om i dessa dagar. Läs gärna Kol 1:13-20. Där är Sonen och hans gärning i centrum på ett ofrånkomligt och ögonöppnande vis. Så gott att läsa för en kristen i tider av anfäktelse och missmod.

Vi kan också behöva påminnas om hur Gud till stor del påverkade och delvis omskapade vårt land när han lät väckelserna drabba ett bortvänt och försupet Sverige under 1800-talet. Ett av de i sig ringa verktygen som blev till stor välsignelse var C.O. Rosenius, som blev en central gestalt i en av de tre stora väckelserna Sverige fick. Hans bibliska sätt att förkunna lagen låter inget hjärta komma undan med inbillad berömmelse inför Gud eller framför andra människor.

Evangelieförkunnelsen ställer genom bibelorden fram Kristus för oss på ett inträngande och frigörande vis, som skapar tron genom att peka på, att allt av hållbart värde ligger i Honom, utanför oss. Tryggt, säkert förvarat i himlen och gällande här, nu och på domens dag. Han förkunnar

också Kristus i oss på ett bibliskt och befriande sätt.

I antologin *Min nåd är dig nog* har Jens Lunnergård samlat texter och vittnesbörd om hur Gud lät sitt frälsningsbudskap gripa om sig i det svenska samhället genom Rosenius förkunnelse. Från krogar och rännstenar in till kungliga slottet, utbildningsväsendet och kulturscenen blev människor väckta ur sömnen, omvända och födda på nytt till levande tro på Jesus. Rent timligt kan också väckelsens "sekundärnytta" för samhället och landet knappast överskattas. Mycket av det positiva som vi uppfattar som "typiskt svenskt" var följder av att många blev personligen kristna och ett "jordens salt" som bromsade förruttnelsen som följer av synden och bortvändheten från Gud.

För min egen del har boken gett nya insikter om hur hjärtans mottagande av evangeliet också påverkade samhället. Bland annat om hur nära lag- och evangelieförkunnelsen, diakonin och samhällsengagemanget följdes åt i en tid som saknade mycket av dagens välfärd. Hur vårdinrättningar och skolor på kristen grund växte fram. Inte visste jag att Olof Palme gick i "kristen friskola" som hade rötterna i den rosenianska väckelsen till exempel. Inte heller att Fredrika Bremer i slutet av livet hade fast plats i Betlehemskyrkan där Rosenius predikade.

I några texter finns mindre saker jag studsar över, t.ex. att Maja-Lisa Söderlund som var något av Rosenius andliga

mor kallas "lekmanpredikant" (och att ELS benämns med fel namn), men jag är mycket glad och tacksam till Jens Lunnergård och Carl Olof Rosenius-sällskapet för boken. Köp den, läs den och tacka Gud för vad han gjort och för alla själar han samlade in i gångna tider. Tacka Gud för det rosenianska arvet och ta fram Rosenius *Dagbetraktelser*

(eller *Husandaktsboken* som den kallas i senaste upplagorna) igen om den samlar damm. Tacka för all välsignelse Gud låtit komma över de små länderna under korset, de nordiska länderna med segertecknet i flaggan. Vi behöver ny väckelse, biblisk förnyelse, Guds beskydd och upplyfta huvuden.

Jan Nilsson