

## Min nåd är dig nog – influenser av den rosenianska väckelsen

En dag kom den här boken till mig med posten, tillsammans med en födelsedagshälsning och önskan om god läsning från kära vänner. I Apostlagärningarna 11 läser vi om vilken överraskning det blev för judarna då hedningarna för första gången tog emot Guds ord. I Cesarea fanns en man som genom en ängel fick veta att han skulle skicka bud till Joppe och hämta Simon, som kallades Petrus. ”Han skall tala till dig, och genom de orden skall du bli frälst, du och hela din familj” (v. 14). När Petrus började tala, föll den Helige Ande på dem och de prisade Gud och sa: ”Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv” (v. 18).

Detta mäktiga budskap har därefter upprepats med samma andliga kraft, till frälsning för alla som tror. I synnerhet kan vi väl säga att detta kom oss i Skandinavien till del genom den rosenianska väckelsen. Boken som Carl Olof Roseniussällskapet gett ut, *Min nåd är dig nog – influenser av den rosenianska väckelsen*, visar på ett fint sätt just detta. Här får vi en inblick i hur budskapet om Guds heliga lag och evangeliet om Jesu försoning på Golgata kors, tränger sig rakt in i den kristna trons centrum och tillfredsställer människans djupaste behov, nämligen att finna ett svar på frågan: ”Hur kan jag finna en nådig Gud?”

Bara Gud känner Ordets väg bland människorna. Men ser vi tillbaka på historien upptäcker vi att miljoner av människor i Skandinavien och i USA fått del i den rosenianska väckelsen.

Boken som Jens Lunnergård sammanställt ger oss en mycket intressant inblick i hur några inflytelserika personer i Sverige blivit del av denna väckelse. Här nämns personer från både kungahus, kultur- och kyrkoliv. Det är glädjande att allt detta nu finns nedskrivet i en samlad bok. Historierna är så intressanta att man gärna kan läsa dem flera gånger – i enrum för sig själv, men också som högläsning där flera är samlade.

Särskilt intressant tycker jag det var att läsa om hur Ordets kraft förmår slå sig igenom en ateists försvarsverk. Axel B. Svensson är känd för sin kamp för en hel och ofelbar Bibel. Han grundade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner 1911 (numera Evangelisk Luthersk Mission) och hade ett stort inflytande i svensk kristenhet fram till sin död 1967. Att han i sin ungdom lämnade sin barndoms tro och hän gav sig åt en ateistisk livsåskådning, är kanske mindre känt. I boken läser vi om hur han på ett bönemöte, under enkla förhållanden, fick läsa sig frälst genom ett stycke från Rosenius dagbetraktelser för den 31 mars: *Här finns intet undantag: utan vem som helst som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Vem som helst, vem som vill, var och en, även om dina synder är blodröda – så lyder den store barmhärtige Herrens egna Ord!*

Boken kan rekommenderas varmt, både att läsa för egen del, tillsammans med andra, eller som gåva till en vän.

*Kjell Krüger, Rognan, Norge, Översättare: Samuel Holmgren*

MIN NÅD ÄR DIG NOG – *influenser av den rosenianska väckelsen*

Redaktör: *Jens Lunnergård* Pris 139:- Medlem i Roseniussällskapet betalar 100:-

CARL OLOF ROSENIUSSÄLLSKAPET [info@co-rosenius.se](mailto:info@co-rosenius.se) Swish 1236156475



